

Zondag 1 februari 2026– NGK Amersfoort-Zuid – 10:00 uur

Lambert Heijnicstraat 23, Amersfoort

Voorganger: ds. Nathasja Hooiveld

Ouderling: Alex

Diaken: Hester, Wim

Muziekteam: Jelle

Geluid: Jonathan

Koster: Ite, Reinald

Beamer: Johan

---

Welkom & mededelingen

- Moment van stilte
- Votum & groet
- Liedblok:

**Zo mooi - PvN 133**

**Toon mijn Liefde - Opwekking 705**

**Goedheid van God - Opwekking 849**

- Gebed
- Kinderlied: Jezus is de rots (KO 156)
- Kindermoment (kinderen naar voren)
- **Zingen: Sela – Ken mijn hart**
- **Schriftlezing: Efeze 5: 21 – 6: 9 (Eva)**
- Zingen: **Opw. 689 Spreek o Heer.**
- **Overdenking: “ik wil als Christus voor je zijn”**
- • Moment van bezinning
- Zingen: **Opw. 378 Ik wil jou van harte dienen**
- Richtlijn: **Mattheüs 22:36-40**
- Gebed
- Collecte l' Abri
- Kinderen terug
- Geloofsbelijdenis (tekst beamen)\*

- Zingen: **NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn**
- Zegen
- Gezongen drievoudig amen

**\*Geloofsbelijdenis**

*Wij geloven in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;  
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en  
begraven,  
die is neergedaald in de hel,  
op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de  
almachtige Vader,  
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;  
Wij geloven in de Heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,  
de vergeving van zonden,  
de wederopstanding des vleses,  
en het eeuwige leven.*